



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 17 maart 2019

2^e zondag van de 40 dagen

Voorganger: ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: Mw. Leni Brinkman
Gebarentolk: Saskia Balder

Liturgische bloemschikking

De komende weken staan de bloemschikkingen in het teken van de 40 dagen tijd. Op de tafel staat een steeds zelfde basis maar elke keer in een andere vorm.

Ook nu staan er weer 8 vazen. Dit keer geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden.

De Griekse letter chi, de 22^e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de namen van Jezus.

Er is de verheerlijking op de berg maar Jezus heeft een moeilijke weg te gaan.

De Helleborus bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.

OP DE DREMPEL

welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst en de kaars voor de jongerendienst worden aangestoken.

we gaan staan en worden stil

bemoediging

ovd. Onze hulp is in de Naam van de HEER

gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

drempelgebed

zingen: _NLB 25: 1 en 3

AANROEPING

groet

vg. De HEER zij met

gem. VREDE ZIJ MET U

Gebed om ontferming

Zingen: _NLB 1008: 1, 2 en 3

RONDONNOM HET WOORD

gesprek met de kinderen, *we zingen het wegzendlied:*

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

gebed bij de opening van de Bijbel

1e Schriftlezing: Exodus 34: 27-35

zingen: NLB 321: 1, 2, 3 en 7

2e Schriftlezing: Lucas 4 : 1 – 13

zingen: NLB 543: 1 en 3

verkondiging

meditatieve muziek

zingen: NLB 894: 1, 2, 3 en 4

GAVEN EN GEBEDEN

inzameling van de gaven

*De kinderen komen terug in de kerk, we zingen het projectlied:
refrein, couplet, refrain*

dankgebed en voorbeden

stil gebed

Onze Vader

slotlied: NLB 544: 1 en 5

de kinderen en de leiding van de oppasdienst komen ook in de kerk.

wegzending en zegen (een keer Amen).