



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 7 april 2019

vijfde zondag van de 40 dagen



Thema: Teruggeven

Voorganger: ds. Jacqueline Geertse
Organist/pianist: Mw. Diny Kotterer
Ambtsdrager: Henk Jonkvorst
Lector: Gerrit Snijders

Samen • Vieren • Ontmoeten

Liturgische bloemschikking

De bloemschikkingen staan in het teken van de 40 dagentijd. Op de tafel staat een steeds zelfde basis maar elke keer in een andere vorm.

Bij de schikking van deze zondag:

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen staan centraal in het verhaal van vandaag. De wijngaard is een gesloten vestiging: de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk.

De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant en oogt ondoordringbaar. Zwaardvormige bladeren maken dat nog eens extra duidelijk. De druiven verwijzen naar de wijngaard.

OP DE DREMPEL

welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst wordt aangestoken.

meditatief moment: blokfluit

we gaan staan en worden stil

bemoediging

ovd. Onze hulp is in de Naam van de HEER

gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

drempelgebed

oud. Gij, die er voor ons zijt en ons elkaar gegeven hebt,
schem ons een hart

gemeente GROOT EN VOL LIEFDE

oud. geef ons een Geest

gemeente VAST EN MOEDIG

oud. dat wij voortgaan op de weg
die Jezus voor ons uitging.

gemeente BRENG ONS TERECHT, GOD,

oud. breng ons thuis en doe ons wonen in uw zegen.

Allen AMEN

aanvangslied: **283** : 1, 2, 3 en 4

AANROEPING

groet

vg. De HEER zij met

gem. VREDE ZIJ MET U

gebed voor de wereld *gesproken en gezongen: 1008* : 1 t/m 3

RANDOM HET WOORD

gesprek met de kinderen, *we zingen het wegzendlied:*

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Uw woord is een lamp, uw woord is een licht.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

gebed bij de opening van de Bijbel

1e Schriftlezing: Jesaja 58 : 6 - 10

lied: Psalm **126** : 2 en 3

2e Schriftlezing: Lucas 20 : 9 - 19

lied: **547** : 1 t/m 3

verkondiging

Meditatief moment

lied: **547** : 4 t/m 6

GAVEN EN GEBEDEN

inzameling van de gaven

*De kinderen komen terug in de kerk, we zingen het projectlied:
refrein, couplet, refrein*

dankgebed en voorbeden afgewisseld met **833**

stil gebed
Onze Vader

slotlied: **544 : 1 en 2**

de kinderen en de leiding van de oppasdienst komen ook in de kerk.

wegzending en zegen (een keer Amen)