



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 12 mei 2019

Voorganger: ds. Jacqueline Geertse
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra
M.m.v.: Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens

In deze dienst neemt ds. Jacqueline Geertse afscheid van de
Protestantse Gemeente de Ontmoetingskerk

ambtsdrager : Henk Jonkvorst
lectoren : Janneke Kiesewetter en Kaja Klercq
m.m.v. : de cantorij o.l.v. Coby Moens
blokfluiters Marjoke Berendsen en Maurits Visser
de zanggroep Lyrix: Sanne Obbink, Karen Stapel
en Charlotte Hage

OP DE DREMPEL

welkom en mededelingen *Het lichtje van de kindernevendienst en de kaars van de jongerennevendienst worden aangestoken.*

blokfluit: lied 862b muziek: Orlando di Lasso, tekst: Célébrons sans cesse de Dieu les bontés, Laten we onophoudelijk de goedheid van God roemen.

We gaan staan en worden stil.

bemoediging

ovd. Onze hulp is in de Naam van de HEER

gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

drempelgebed

aanvangslied: 223 : 1 en 3, couplet 1 *wordt een keer voorgezongen*

AANROEPING

groet

vg. De HEER zij met

gem. VREDE ZIJ MET U

gebed om ontferming met aansluitend lied: 301k *(op aanwijzingen van cantor)*

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

glorialied: 103e

Nederlandse tekst: Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heil'ge naam
Prijs Heer mijn ziel, die mij het leven geeft...

RONDON HET WOORD

gesprek met de kinderen, *we zingen het wegzendlied:*
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

De kinderen gaan naar de kindernevendienst en de jongeren naar de jongerennevendienst.

gebed bij de opening van de Bijbel

1e Schriftlezing: Psalm 1 : 1 – 3 door Janneke Kiesewetter

lied: 1013 : 1 t/m 4

2e Schriftlezing: Johannes 5 : 1 – 1 uit de Bijbel in Gewone Taal
door Kaja

blokfluit: een canon, het allegro uit de Sonate van G. Ph. Telemann

verkondiging

lied: 839 : 1 en 2

GAVEN EN GEBEDEN

inzameling van de gaven, de kinderen en de jongeren komen terug

kinderlied: AWN 2, 28: Kijk eens om je heen

acclamatie:

voorbeden, stil gebed en Onze Vader

De kinderen en de leiding van de oppasdienst komen ook in de kerk.

We zinge oô's slotlied: Leite we zinge
Wois: Jezus zal heersen waar de zon

Zegenwens

Zinge: Op roet
(wois: God die leven hebt gegeven)

wegzending en zegen (*een keer amen*)