



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 15 maart 2020

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger: ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: Mw. Diny Kotterer-Horst
Solist: Mw. Marjan de Lange

LIEDEREN EN LEZINGEN

aanvangslied	NLB 25: 1 en 3
kyrië	301k
glorialied	NLB 25: 9 en 10
schriftlezingen	Exodus 6: 2-9 en Exodus 6: 28 - 7: 7
voor de verkondiging	NLB 168: 1, 2, 3 en 4
na de verkondiging	NLB 974: 1, 2, 3 en 5
kinderlied	NLB 806: 1 en 3
slotlied	NLB 827: 1, 2, 3 en 4

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN DE KERKENRAAD

Beste gemeenteleden,

Door de maatregelen van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn we als kerkenraad genoodzaakt om, tot nader order, het bijwonen van kerkdiensten te ontmoedigen.

De kerkenraad heeft besloten om op zondag de aanwezige kerkgangers te verdelen over de beschikbare ruimtes waar tv schermen hangen: 50 personen in de kerk, 50 in de Exoduskerkzaal en 50 in de Foyer. In De Brink is niet alleen de diaprojectie zoals

die in de kerk getoond wordt te zien, maar daar worden ook 'live' beelden van de kerkdienst uitgezonden.

Natuurlijk geldt ook voor ons de maatregel dat u, zodra u zich verkouden voelt, NIET naar de kerk komt. Ook als u zich anderszins kwetsbaar voelt, raden we u aan thuis te blijven. U kunt de dienst ook volgen via Kerkomroep.nl (alleen geluid).

Het verlaten van de ruimtes zal op aanwijzingen van ambtsdragers/anderen gebeuren zodat u niet in grote groepen bij de garderobe staat vóór u het gebouw verlaat. We vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Namens de kerkenraad,
Met vriendelijke groet,
Diny Kotterer-Horst

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor

Kerk in Actie – Zuid-Soedan. Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en weg moesten vluchten. In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw los.

Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen.

Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen. Het lijkt wel eens hopeloos en ver van ons bed. Houdt het daar nu nooit op? Willen wij nog wel opstaan en in actie komen voor een land, waar zoveel nare berichten van komen? Waar 5,5 miljoen mensen iedere avond met honger naar bed gaan... Waar grote delen van de oogst mislukken, waterbronnen opdrogen en voedselprijzen stijgen, waar ze klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Ja, het is lastig, want

de ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp: een combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten.

Iedere Zuid-Soedanees, die dankzij uw steun kan opstaan uit armoede en geweld, is het waard! Tijdens de collecte ziet u een diapresentatie op de schermen in de kerk.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: **Jeugd- en Jongerenwerk**

UIT DE GEMEENTE

Er zijn, voor zover bekend, geen bijzonderheden.

AGENDA

LEERHUIS

Op woensdag 18 maart is de vierde en laatste bijeenkomst van het Leerhuis: 's ochtends om 9.30 uur en 's avonds om 20.00 uur.

SOBERE MAALTIJDEN

Tot en met 29 maart liggen er zondags inschrijfflijsten op een tafel in de Exoduszaal. De komende drie sobere maaltijden zijn op donderdag 19, 26 maart en de laatste op 2 april.

De maaltijd bestaat uit een kop soep en vers gebakken brood. We beginnen de maaltijd met een bezinning door ds. Henco van Capelleveen. Aan het eind van de maaltijd is er een filmpje over het diaconale doel 'Mary's Meals' waarna gevraagd zal worden om te delen met diegene in de wereld die het niet zo getroffen hebben als wij.

De sobere maaltijden worden in de kerk gehouden, beginnen om 18.00 uur en zijn in principe om 19.00 uur afgelopen.

Er bestaat, op beperkte schaal, de mogelijkheid om gehaald en terug gebracht te worden. U kunt dan contact opnemen met Rob de Visser, tel.nr. 5742391.

De diaconie

ALGEMEEN

BLOEMSCHIKKING

Thema: *Hoor je me?*

Uitleg: God geeft Mozes hoop en herinnert aan zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob. Hij herhaalt de belofte die Hij bij de brandende braamstruik heeft gedaan: "Ik heb de ellende gezien en de jammerklachten van de Israëlieten gehoord, ik zal hen bevrijden en hen aannemen tot mijn volk en hen thuisbrengen. Ik ben de Heer." De stenen en de distels verbeelden het zware werk en de onderdrukking van het volk Israël.

De dichte bloem verwijst naar de farao die niet wil luisteren.

Klimop: de bladeren blijven altijd groen en zoeken het licht, ranken verbinden zich met de staf als teken van trouw, zoekend het licht, ook in donkere tijden. Klimop verwijst ook naar het altijddurende verbond van het leven in het licht van de Eeuwige. Goed leiderschap richt zich op het leven en welzijn van de ander en blijft daaraan trouw.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van alle kerkdiensten worden geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkomroep.nl In sommige diensten worden foto's gemaakt.

Vandaag worden er ook 'live' beelden voor intern gebruik gemaakt.