

Schaap zoekt herder

Johannes 10:11-16

25 april 2021

Vertelling 4–7 jaar

De goede herder Jezus zit met zijn leerlingen onder een boom.

Ze rusten uit in de schaduw. En het is tijd voor een nieuw verhaal.

Jezus vertelt over twee herders: een goede herder en een... nou ja, een slechte herder.

Luister maar. 'Er waren eens twee herders', vertelt Jezus. 'Beiden moesten voor een kudde schapen zorgen. Dat is een belangrijke taak. Overdag moeten de schapen naar een plekje met groen gras gebracht worden. Hier kunnen ze eten. De herder kan de beste plekjes uitzoeken. En hij kan de dieren beschermen tegen wolven, die op de loer liggen. Ook 's nachts blijft de herder bij de schapen. Hij brengt ze naar de stal. Hier zijn ze veilig. De herder let op of er geen dieven komen. Ja, voor schapen zorgen is een belangrijke taak. De eerste herder was geen goede herder. Op een dag was hij met zijn schapen in de wei. Er kwam een wolf aan. Gevaar! Maar wat deed de herder? Joeg hij de wolf weg? Nee. Toen hij de wolf zag, rende hij weg. De schapen bleven achter. De wolf viel de kudde aan. De schapen vluchtten alle kanten op.' De leerlingen schudden hun hoofd. Die eerste herder is een slechte herder! Hij geeft niets om zijn schapen. Jezus vertelt verder: 'De tweede herder was heel anders. Hij was een goede herder. Hij kende zijn schapen. Allemaal. En zijn schapen kenden hem. Hij zou zijn schapen nooit alleen laten. Hij zou zelfs voor ze sterven als dat nodig was.' Jezus is even stil. Hij kijkt de kring rond. 'Ik ben zoals de tweede herder. Ik ben de herder. Jullie en al die andere mensen, zijn de schapen. Ik ken jullie allemaal. En ik zal mijn leven voor jullie geven.'

Vertelling 8–12 jaar

De herder en zijn schapen Jezus en zijn leerlingen zitten in de schaduw onder een boom. Ze hebben een stuk gelopen. Door de heuvels, langs dorpjes. Nu rusten ze uit. Jezus kijkt de groep rond. 'Ik wil jullie wat vertellen', zegt hij. 'Het gaat over twee herders. Een goede herder en een slechte herder. Luister goed. Door de heuvels loopt een man. Hij heeft een donkergroene tuniek aan met daar overheen een bruine mantel van geitenhaar. In zijn hand draagt hij een staf. De man is niet alleen. Hij is een herder en achter hem lopen een heleboel schapen. De herder en zijn schapen komen in een dal. Op de hellingen groeit gras. Hier kunnen de schapen grazen en uitrusten. Onder in het dal stroomt een klein riviertje. Hier kunnen de schapen drinken. De herder gaat op een steen zitten om uit te rusten. De schapen staan in groepjes te grazen. Dan komt er een groep wolven aangeslopen. Ze zijn al aan de rand van het dal. De herder ziet ze komen. Zijn ogen worden groot van schrik. Zal hij zijn slinger pakken om de wolven weg te jagen? Nee. De herder graait zijn spullen bij elkaar en vlucht de heuvels in. De schapen blijven achter. De wolven vallen aan en de schapen vluchten in paniek alle kanten op.' Jezus is even stil. Dan zegt hij: 'Deze eerste herder is geen echte herder. Hij is ingehuurd om voor de schapen te zorgen, maar voor hem betekenen de schapen niks. De tweede herder is heel anders. Hij is een goede herder. Ook hij neemt zijn schapen mee naar een dal vol groen gras. De schapen kunnen rustig grazen. De herder kijkt om zich heen. Even zijn ogen dicht doen is er niet bij. Voor je het weet, dwaalt er weer een schaap af. Dan komt er een groep wolven aangeslopen. Ze zijn al aan de rand van het dal. De herder ziet ze komen. Zijn ogen worden groot van schrik. Snel springt hij op en hij grijpt zijn slinger. Hij gaat tussen de wolven en de schapen instaan en slingert de ene steen na de andere richting de wolven. Jankend druipen de wolven af. De schapen zijn veilig. De herder roept zijn schapen. Ze tillen gelijk hun kop op en komen aangelopen. Ze kennen zijn stem goed. De herder gaat weer voorop. De schapen volgen. Even later komen ze bij de schaapskooi. Het is een grote muur met maar een ingang. Als het donker wordt, is het een veilige plek. Wolven en andere wilde dieren kunnen niet zomaar binnenkomen. De muur is veel te hoog en de herder houdt de wacht voor de ingang. De staf en slinger houdt hij bij de hand. Laat de nacht maar komen, hij zal zijn schapen ook 's nachts beschermen!' De leerlingen zuchten. Wat een mooi verhaal. Wat zorgt die tweede herder goed voor zijn schapen. Maar Jezus is nog niet uitgesproken. Hij zegt: 'Ik ben als de tweede herder. Ik ben de Goede Herder. Ik ken al mijn schapen. Ik zorg voor ze en ik bescherm ze. Ik geef zelfs mijn leven voor de schapen.'

Hieronder de uitleg van de werkbladen:

Werkblad 1.

Op het werkblad staat een herder met zijn schapen. Een herder zoekt elk schaap op dat verloren is. Kun jij ook goed zoeken? Net als de herder? Zoek de aangegeven figuren op in de plaat. Is deze herder een goede herder? Waaraan kun je dit zien?

Nodig: kleurpotloden en stiften

Werkblad 2.

De kinderen maken een beeld-woord-puzzel met plaatjes. Zij plaatsen de verschillende grijze letters in de onderste balk en ze lezen deze.

Nodig: kleurpotloden, stiften en pen.

Oplissing: Jezus roept elk schaap bij naam
1. Beer 2. Weide, 3. Lammetje, 4. Herder, 5. Schapen, 6. Visser, 7. Traan, 8. Zon, 9. Staf.