

Vertelling 4–7 jaar

Beste vrienden van God

Een hele grote groep mensen is op reis. Ze gaan van Egypte helemaal naar... ja, waar naartoe eigenlijk? Dat weten ze zelf ook niet goed. Ze weten wel dat ze door de woestijn moeten. Dat heeft hun leider Mozes gezegd. En ze weten ook dat ze nooit meer terug willen naar Egypte. Daar woont een nare koning die hen hard liet werken. Ze denken maar niet te veel meer aan die koning. Ze denken liever aan God. Want God heeft hen bevrijd. 'Zeg Mozes', vragen de mensen. 'Vertel ons nog eens over God?' En Mozes vertelt: 'Onze God is heel bijzonder. In alle tijden, al sinds het begin van de wereld en op de hele aarde, van de ene naar de andere kant, hebben mensen nog nooit zoiets meegemaakt als wij. Want wij hebben niet alleen over God gehóórd; we hebben zelfs gezien dat hij er was. Weten jullie nog hoe we dat gezien hebben? We zagen een vuur en we hoorden een stem. God gaf ons tien regels waar we ons aan moesten houden. Wat was dat bijzonder! En weten jullie ook nog hoe God ons bevrijdde uit Egypte? Hij zei tegen die nare koning: "Dat volk is niet van jou, het is van mij!" En daar gingen we. Op weg naar een fijn land - samen met God.' De mensen knikken. Ze weten het nog precies: zo is het gegaan, precies zoals Mozes zegt. En dan gaat Mozes verder: 'God is heel bijzonder. En wij hebben met hem bijzondere dingen meegemaakt. Daarom zijn wij ook een beetje bijzonder. Wij hebben God als onze beste vriend. Dat mogen we nooit vergeten! Want als wij God niet vergeten, dan vergeet hij ons niet. Dan zijn God en wij voor altijd beste vrienden. Onthoud dat, altijd als je onderweg bent en ook als je niet meer onderweg bent.' Dat proberen de mensen. Ze onthouden het in de woestijn. Ze onthouden het ook een tijdje later, als Mozes zo oud geworden is dat hij sterft. De mensen onthouden het en vertellen het door aan hun kinderen. En die vertellen het weer aan hun kinderen, zodat het nooit vergeten wordt. En wij? Wij mogen ook onthouden hoe bijzonder God is. Want dan zijn wij ook voor altijd beste vrienden van God.

Vertelling 8–12 jaar

Dit is nog nooit gebeurd!

Al bijna veertig lange jarenlang is het volk Israël onderweg. Vroeger waren ze slaven in Egypte. Ze moesten hard werken voor de farao, de koning van Egypte. Maar dat veranderde toen Mozes naar de farao ging. Hij zei: 'Dit zegt de Heer, de God van Israël: "Laat mijn volk gaan!"'

Tien plagen en een hoop verdriet later gingen ze op weg: dwars door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Maar daar zijn ze nu dus al veertig jaar. De mensen zijn moe en teleurgesteld.

Ze vragen zich af hoe ver het nog is. Soms lijkt het wel alsof ze opnieuw slaaf geworden zijn: slaven van de woestijn, alsmaar ploegend door het zand. Ze mopperen op Mozes, ze zuchten en ze kreunen. En 's avonds, als ze denken dat Mozes het niet hoort, zeggen ze tegen elkaar: 'Die God van Mozes... wat is dat eigenlijk voor god? Laat hij ons aan ons lot over, hier in de woestijn?'

Er zijn zelfs mensen die zeggen: 'Zou er geen andere god zijn waar we in kunnen geloven?

Een god die ons niet veertig jaar door de woestijn laat ploeteren?' Ze denken dat Mozes het niet hoort, maar Mozes heeft heel goed door waar de mensen het over hebben. En daarom houdt hij op een dag een toespraak. Hij zegt: 'Luister, volk-van-de-Eeuwige! Het duurt niet lang meer, dan bereiken jullie het beloofde land. Maar voordat je dat land in kunt gaan, heb ik een vraag.

Denk je dat er ooit in de hele geschiedenis, ik bedoel echt van het jaar nul tot nu, ik bedoel vanaf de dag dat God de mensen op aarde gemaakt heeft, echt vanaf het allereerste begin... denk je dat er ooit een groep mensen is geweest die heeft meegemaakt wat jullie hebben meegemaakt?

Denk je dat er op de hele aarde, van het oosten tot het westen, van hier tot aan Verwegistan, ook maar ooit een volk is geweest dat God heeft leren kennen zoals jullie? Nee dus! En denk je dat er een god geweest is, die naar de farao of een andere machthebber ging en zei: "Dat volk is van mij?"

Denk je dat er ooit een god is geweest die tien plagen over Egypte liet komen? Een god die zijn volk met sterke arm bevrijdde uit de macht van de vijand? Natuurlijk niet! Dat was allemaal nog nooit gebeurd, maar jullie hebben het meegemaakt. Jullie hebben Gods stem zelf gehoord.

Je hebt gezien hoe hij aanwezig was in het vuur op de berg Horeb. Je hebt tien geboden van hem gekregen, je hebt meegemaakt hoe zelfs de farao bang voor hem werd. En dan wil je nu in een andere god gaan geloven? Dat kán gewoon niet. Hij is je enige God, op de hele aarde en in de onvoorstelbare hemelen is er niemand zoals hij. Blijf daarom met hem verbonden - hier in de woestijn, straks in het beloofde land en waar je later ook maar komt. Want hij is je eeuwige God! De volgende dag trekt het volk verder naar het beloofde land. En God gaat met hen mee; hij gaat altijd met hen mee.

Hieronder de uitleg van de werkbladen:

Werkblad 1.

Op deze kleurplaat staan beste vrienden. Je ziet ze op de rug. Wie is jouw beste vriend?

Nodig: kleurpotloden en stiften

Werkblad 2.

Je gaat met het werkblad op speurtocht langs een weg met richtingaanwijzers. Leg de richtingaanwijzers per regel op de goede plaats. Het is een echt gepuzzel. Als het af is, lees je een zin

Nodig: pen

Oplossing: Dit is de weg: hier links,
daar rechts. Voorbij angst en
verdriet.