



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 26 september 2021

Vredeszondag

De kerkenraad groet u allen...

voorganger: ds. Henco van Capelleveen
organist/pianist: mw. Ina Terpstra
m.m.v.: de Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens
fluitiste: mw. Magdel Erasmus
lector: mw. Marjoke Berendsen

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor **Kerk in Actie – Vrede Israël/Palestina-Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen.**

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens, maar als 'bezetter' of 'terrorist'. Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken door kinderen met elkaar in contact te brengen. In dit project wordt een Joodse school gekoppeld aan een Palestijnse school. De kinderen bezoeken elkaar in de klas en spelenderwijs leren ze over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel **Eredienst.**

UITLEG LITURGISCH BLOEMSTUK: Vredeszondag 2021

Is er een plek, waar wij elkaar weer kunnen vinden?

Een plek voor jou en mij, daar ergens in het midden?

Een niemandsland hier ver vandaan,
waar wij de grenzen over gaan.

Een plek met ruimte voor 't gelijk van jou en mij
en waar ik ongelijk heb, evengoed als jij.

Met het onrecht dat ons allebei is aangedaan,
zijn we ieder nog in staat daarnaar op weg te gaan?

Samen · Vieren · Ontmoeten

En te zoeken naar de plek waar het pad een aanvang vindt.
Het pad dat eindigt waar vergeving begint

In de mand liggen stenen, distels en een braamtak die staan voor verdeeldheid in de wereld Daarop een bloemstuk met een grote verscheidenheid aan witte bloemen die staan voor alle mensen op de aarde. Ieder mens is anders, ieder met zijn eigen eigenaardigheden. De bloemen in het hengsel symboliseren de regenboog die God voor de mensen aan de hemel heeft gezet. De regenboog staat symbool voor hoop maar ook voor gelijkheid.

We hopen dat als we allemaal naar elkaar toe buigen dat er meer eenheid ontstaat en minder verdeeldheid.

De Hedera langs het hengsel en in de mand staat symbool voor de trouw van God aan de mens.

Tussen de regenboog en de aarde hangt de duif die symbool staat voor de vrede.

UIT DE GEMEENTE

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN

- Om de dienst online te volgen, klikt u op: [Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk](#)
- Het project van de diaconie: [Hoop voor Albanië](#)
- Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl
- De liturgie via APPOSTEL of klikken op: [liturgie van deze zondag](#)
- Naar MijnKerk.nl: [ds. Niels A. Gillebaard](#)

MEEDOEN AAN DE COLLECTES

Als u in de kerk bent, wordt er weer gecollecteerd door een diaken en kerkrentmeester.

U kunt ook thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: [Bijdragen aan de collecte](#) Als u **APPOSTEL** installeert op uw smartphone of tablet kunt u via deze app bijdragen.

De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

AGENDA

In de dienst van zondag 3 oktober houden Bernard en Magdel Erasmus, Witte Klaverweide 31, hun dochter ten doop.

ALGEMEEN

MOOI BERICHT

Afgelopen dinsdag zijn Niels Gillebaard en zijn vrouw Florine verblijd met de geboorte van hun dochter Elin. Wij feliciteren hen van harte met deze blijde gebeurtenis en we wensen hen veel geluk! Daar dochter Elin eerder geboren is dan verwacht, gaat ook het geboorteverlof van Niels eerder in en duurt t/m maandag 25 oktober.

Als u een gelukwens wilt sturen aan de kersverse ouders dan kan dat via het postadres van de Ontmoetingskerk: Postbus 54, 1700 AB Heerhugowaard ter attentie van Niels, Florine en Elin Gillebaard. Ook kunt u uw felicitatie in de brievenbus van de kerk doen. Er wordt dan voor gezorgd dat de post bij de familie terecht komt.

Diny Kotterer

DE KERKDIENTEN

Beste gemeenteleden,

Vanwege de aankondigde versoepelingen van de coronamaatregelen vervalt vanaf zondag 26 september het houden van de anderhalve meter afstand. Dit betekent dat iedereen van harte welkom is in de dienst en dat u zich niet van tevoren hoeft aan te melden.

In het advies van de landelijke kerk wordt wél gevraagd elkaar de ruimte te geven. We gaan er vanuit dat u óf gevaccineerd bent óf negatief getest bent óf hersteld bent van corona. Dit is een kwestie van vertrouwen, u wordt niet gecontroleerd. U kunt zowel via De Brink als de voordeur naar de kerkzaal.

Het collecteren tijdens de dienst wordt ook weer opgepakt. Er is wél een verschil: in de strijd tegen het coronavirus worden voorlopig de aloude collectezakken op de lange stokken in ere hersteld.



Op deze manier hoeven de collectezakken niet van hand tot hand.
Uiteraard blijft de mogelijkheid om uw gave digitaal over te maken.
We zijn blij dat dit alles weer mogelijk is, hoewel de crisis nog niet voorbij is
en wellicht nog niet iedereen naar de kerk wil komen.
Uiteraard geven we elkaar daarin ook de ruimte.
Ik wens u fijne diensten toe!

Diny Kotterer
voorzitter kerkenraad

GEMEENTELIED

Na de mededelingen en voordat 'Onze hulp' wordt uitgesproken, zingen we met elkaar een lied dat door een gemeentelid is aangedragen. Dierbare liederen van en voor elkaar zingen is een manier om het gemeentegeroel te versterken. Ook u kunt een lied aanvragen. Wilt u erbij vermelden waarom u juist dit lied kiest? U kunt dit doorgeven aan ouderling-pastoraat mw. Sylvia Dijkstra via 06 144 06 084 of syldijkstra@outlook.com
Taakgroep Vieren

NA DE DIENST IS ER KOFFIEDRINKEN

Geef u ook daarbij de ander de ruimte?

WAT DOE JIJ IN
VREDESNAAM?



Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl

Samen · Vieren · Ontmoeten