



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 17 oktober 2021

Herbevestiging ambtsdragers

De kerkenraad groet u allen...

voorganger: ds. Henco van Capelleveen

organist/pianist: mw. Ina Terpstra

m.m.v.: cantorij o.l.v. mw. Coby Moens

lector: mw. Wies Spil

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor **Werelddiaconaat – Kameroen**. Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.

De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar een theologisch onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel **Eredienst**.

UIT DE GEMEENTE

Mw. Blauw-Korver is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij blijft daar tot er een zorgplek voor haar gevonden is.

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

Samen · Vieren · Ontmoeten

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN

- Om de dienst online te volgen, klikt u op: [Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk](#)
- Het project van de diaconie: [Hoop voor Albanië](#)
- Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl
- De liturgie via APPOSTEL of klikken op: [liturgie van deze zondag](#)
- Naar MijnKerk.nl: [ds. Niels A. Gillebaard](#)

MEEDOEN AAN DE COLLECTES

Als u in de kerk bent, wordt er gecollecteerd bij de uitgangen.

U kunt ook thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: [Bijdragen aan de collecte](#) Als u **APPOSTEL** installeert op uw smartphone of tablet kunt u via deze app bijdragen.

De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

ALGEMEEN

GEDACHTENISZONDAG

Op 7 november 2021 gedenken we de gemeenteleden van wie we in het voorgaande jaar afscheid moesten nemen. Net als andere jaren zijn er in de Ontmoetingskerk twee diensten om een kaars aan te steken en te gedenken.



Er is echter een verschil, want dit jaar zijn **beide diensten bedoeld voor nabestaanden.**

Hiervoor is gekozen omdat het aantal overledenen dit jaar groot is. Als, naast de nabestaanden van de overledenen, ook gemeenteleden en anderen naar de kerkdiensten zouden komen, is er ruimtegebrek. Dit komt in conflict met het advies, i.v.m. corona, om elkaar nog steeds ruimte te geven.

Tóch kunt ook u naar de kerk komen deze zondag, u bent namelijk **van harte welkom tussen 15.30 en 17.00 uur**. Er is geen kerkdienst, maar er

klinkt muziek en u kunt een kaarsje aansteken, stil zijn, gedenken... Zo staan we stil bij wie onze dierbaren waren, wat zij hebben betekend en houden we de herinnering aan hen levend.

Taakgroep Vieren
en kerkenraad.

KERKRIJDEN

Nu het kerkrijden weer is gestart, zijn we dringend op zoek naar enkele nieuwe chauffeurs, die bereid zijn af en toe een aantal oudere kerkgangers mee te nemen naar de dienst.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met:
dhr. Th. Talsma, tel. 072-5713387.

DE KERKDIENTEN

Beste gemeenteleden,

Vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen is vanaf zondag 26 september het houden van de anderhalve meter afstand vervallen. Dit betekent dat iedereen van harte welkom is in de dienst en dat u zich niet van tevoren hoeft aan te melden.

In het advies van de landelijke kerk wordt wél gevraagd elkaar de ruimte te geven. We gaan ervan uit dat u óf gevaccineerd bent óf negatief getest bent óf hersteld bent van corona. Dit is een kwestie van vertrouwen, u wordt niet gecontroleerd. U kunt zowel via De Brink als de voordeur naar de kerkzaal.

We zijn blij dat dit alles weer mogelijk is, hoewel de crisis nog niet voorbij is en wellicht nog niet iedereen naar de kerk wil komen.

Uiteraard geven we elkaar daarin ook de ruimte.

Ik wens u fijne diensten toe!

Diny Kotterer
voorzitter kerkenraad

GEMEENTELIED

Na de mededelingen en voordat 'Onze hulp' wordt uitgesproken, zingen we met elkaar een lied dat door een gemeentelid is aangedragen. Dierbare

Samen · Vieren · Ontmoeten

liederen van en voor elkaar zingen is een manier om het gemeentegevoel te versterken. Ook u kunt een lied aanvragen. Wilt u erbij vermelden waarom u juist dit lied kiest? U kunt dit doorgeven aan ouderling-pastoraat mw. Sylvia Dijkstra via 06 144 06 084 of syldijkstra@outlook.com
Taakgroep Vieren

NA DE DIENST IS ER KOFFIEDRINKEN

Geeft u ook daarbij de ander de ruimte?

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl