



Ontmoetingskerk

De Brink

KERSTMORGEN 2021

Orde van Dienst



kerststal Alexander Girard

Samen • Vieren • Ontmoeten

voorganger: ds. Henco van Capelleveen
organist/pianist: mw. Ina Terpstra
m.m.v.: mw. Jeannette Klercq, mw. Hesselina Gelling,
mw. Eva Klercq, mw. Magdel Erasmus

OP DE DREMPEL

welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst wordt aangestoken.

we gaan staan en worden stil

bemoediging en groet

- V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. Het volk dat in donkerheid wandelt
G. ZIET EEN GROOT LICHT
V. over hen die wonen in een duister land
G. STRAALT EEN LICHT
V. Ere zij God in de hoge

drempelgebed

aanvangslied: In de kleinste stad van Juda (1 Jeannette en Hesselina, 2 en 3 allen)

In de kleine stad van Juda, het geringe Bethlehem
Is geschied wat in de Schriften staat gesproken over Hem
Door Wie God aan ons onthult, hoe de schepping wordt vervuld.

Wat de eeuwen door geloofd werd, neemt gestalte aan in Hem,
Die ter wereld is gekomen in een stal in Bethlehem.
En dit schamele begin, luidt de nieuwe toekomst in.

Zoals de getuigen melden, is het Kind van Bethlehem,
van de vrede taal en teken, loopt het leven uit op Hem.
En zo wordt ons openbaar: Jezus maakt God voor ons waar!

AANROEPING

groet

vg. De HEER zij met

gem. VREDE ZIJ MET U

gebed om ontferming

glorialied: **NLB 481: 1 en 2**

RONDONOM HET WOORD

gesprek met de kinderen

we zingen het projectliedlied:

gebed bij de opening van de Bijbel

1e Schriftlezing: Jesaja 62: 6-7, 10 – 12

zingen: **NLB 98: 1 en 3**

Zingt een nieuw lied voor God den Here,

want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde

bevrijdend heil en bindend recht

voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

2e Schriftlezing: *Johannes 1: 1-18*

Jeannette en Heselina zingen: 'Gesù Bambino'

verkondiging

muzikaal intermezzo: 'Winter' uit de vier jaargetijden van Vivaldi

zingen: NLB 494:1, 2 en 3

GAVEN EN GEBEDEN

inzameling van de gaven

Jeannette en Hesselina zingen: 'The First Noel'

Eva speelt accordeon

dankgebed en voorbeden

stil gebed

Onze Vader

slotlied: **NLB 486: 1, 2, 3 en 4**

v Staande rond het licht spreken we uit:

g DAT WE BLIJVEN ZOEKEN
NAAR LICHT
NAAR LEVEN
NAAR LIEFDE

zegen (een keer Amen).

