



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 20 maart 2022
Derde zondag 40-dagentijd

De kerkenraad groet u allen...

voorganger: Drs. Jan Greven
organist/pianist: mw. Jeannette Zuidema
lector: Mw. Anda de Vries

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor 40dagentijd, Kerk in Actie – Indonesië – Een betere toekomst voor Straatkinderen Yogyakarta.

In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om. Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij hun studie. Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden. Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die ouders kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kindernevendienst

LITURGISCHE SCHIKKING 40-DAGENTIJD

Derde zondag 40-dagentijd

We zijn bij de derde poort aangekomen. De poort is bekleed met wilgentakken. De kinderen horen in hun verhaal over Johannes die een boek heeft waar hij uit vertelt. Zo wil hij uitleggen wie Jezus is. In dat boek

Samen · Vieren · Ontmoeten

(Jesaja) gaat het over de helper van God. Die helper is kwetsbaar en wordt door de mensen uitgelachen. Toch is hij degene die de mensen helpt. Zo zien wij dat ook bij Jezus. Hij wordt uitgelachen, velen geloven niet in Hem maar op Hem kunnen wij vertrouwen.

Wij lezen in Psalm 27: 1 t/m 6 (een lied van David) ook over het vertrouwen dat David heeft in God, een lied dat ook ons lied mag zijn.

Vandaar de wilgentakken om de poort. De wilg staat voor troost en kracht, voor eerlijkheid en betrouwbaarheid. Voor altijd voor je klaar staan. Zo mogen wij geloven in God.

40-dagentijd en Pasen Kindernevendienst



Het is bijna feest in Jeruzalem: Pesach, het feest van de eerste oogst en de bevrijding uit Egypte. Uit de wijde omtrek komen mensen naar Jeruzalem om het feest te vieren. Maar wat voor feest wordt het voor Jezus en zijn leerlingen?

Kunnen zij eigenlijk wel feest vieren? In de verhalen horen wij hoe het donker wordt in de stad, en hoe God op Paasmorgen een nieuw begin maakt.

Het thema voor deze Veertigdagentijd is: **ben je klaar voor het feest?** Met de kinderen gaan we op weg naar het feest van

Pasen. Maar het is niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen tegen die op het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus vertelt over zijn lijden en sterven, of als we horen over de lijdende Helper van God. Toch brengen ook die verhalen ons verder op weg naar het feest.

UIT DE GEMEENTE

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN

- Om de dienst online te volgen, klikt u op: [Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk](#)
- Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl
- De liturgie via APPOSTEL of klikken op: [liturgie van deze zondag](#)
- Naar MijnKerk.nl: [ds. Niels A. Gillebaard](#)

MEEDOEN AAN DE COLLECTES

U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: [Bijdragen aan de collecte](#) Als u **APPOSTEL** installeert op uw smartphone of tablet kunt u via deze app bijdragen. Handleiding: [installatie appostel](#)
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

AGENDA

SOBERE MAALTIJDEN

Zoals u hebt kunnen lezen in de Op Weg, worden er dit jaar weer sobere maaltijden georganiseerd op 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april, om 18.00 uur. De intekenlijsten hiervoor liggen klaar in De Brink.

ALGEMEEN

Rommelmarkt

Zaterdag 23 april organiseren we weer onze rommelmarkt! De opbrengst van de markt komt weer volledig ten goede van prachtige goede doelen. De markt wordt gehouden van 08:30 uur tot 15:00 uur. **U komt toch ook?** Heeft u spullen die we mogen verkopen? Dan kunnen die ingebracht worden op:

- Dinsdag 19 april van 12:00 - 15:00 uur en 19:00 - 21:00 uur
- Woensdag 20 april van 09:00 - 15:00 en 19:00 - 21:00 uur
- Donderdag 21 april van 09:00 - 15:00 en 19:00 - 21:00 uur
- Vrijdag 22 april van 09:00 - 12:00 uur.

Hartelijke groeten, de Rommelmarkt commissie,

Voor vragen en info kunt u mailen naar: rommelmarktthw@gmail.com.

AKB 2022

De Actie Kerk Balans 2022 heeft voor onze kerk een totaal van € 162.657 opgeleverd aan toezeggingen voor een vrijwillige bijdrage. Er zijn 720

uitnodigingen verstuurd aan gemeenteleden die in aanmerking komen voor het doneren van een bijdrage; 620 leden hebben een toezegging gedaan. Van de 90 leden die nog niet hebben gereageerd verwachten we dat er ca. 30 alsnog een toezegging zullen doen. Dat zijn dan de leden die in voorgaande jaren een vrijwillige bijdrage hebben betaald en wellicht zijn vergeten het toezeggings-formulier in te vullen en op te sturen naar de bijdrage-administrateur.

Naar schatting zal dat nog een bedrag van € 2.800 opleveren, zodat vermoedelijk het eindbedrag van de toezeggingen zal uitkomen op ca. € 165.500.

Een aardig verschil met 2021, toen nog € 170.500 werd toegezegd.

De 'vrije val' van € 5.000 is grofweg als volgt te verklaren:

47 gemeenteleden vertrokken en overleden	-/-	€ 8.700
30 nieuwe leden		€ 3.600
bestaande leden per saldo meer gegeven		<u>€ 100</u>
per saldo minder toegezegd		€ 5.000

Verheugd is te constateren dat het totaal van de toezeggingen van de leden die vorig jaar ook een toezegging hebben gedaan niet is gedaald.

Wel valt op dat, en dit is al jaren gaande, nieuwe leden per saldo een lager bedrag toezeggen dan de leden die ons zijn ontvallen door overlijden of naar een andere gemeente zijn vertrokken.