



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 17 juli 2022

De kerkenraad groet u allen...

voorganger: ds. Jacob Meinders
organist/pianist: mw. Diny Kotterer
lector: mw. Henny van Minnen

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor Hospice Alkmaar. Hospice Alkmaar is een warm en gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Ze bieden 24 uur per dag, zeven dagen in de week 'high care'-zorg met een hecht team van zeer gemotiveerde artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers. De professionals en vrijwilligers van het hospice zijn zich bewust van het naderende levenseinde van hun gasten. Die laatste periode zo waardevol mogelijk maken, dat is de kern. Daarom bieden ze professionele geborgenheid in een huiselijke sfeer.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel kindernevendienst.

UIT DE GEMEENTE

Dhr. Louis Wissing verblijft in Revalidatie Centrum Magentazorg in Ouddorp om verder te herstellen.

Dhr. Roel Tomassen verblijft in Westerhout om te herstellen en te revalideren. De verwachting is dat hij na niet al te lange tijd weer naar huis terug kan keren.

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

Samen · Vieren · Ontmoeten

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN

- Om de dienst online te volgen, klikt u op: [Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk](#)
- Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl
- De liturgie via APPOSTEL of klikken op: [liturgie van deze zondag](#)
- Naar MijnKerk.nl: [ds. Niels A. Gillebaard](#)

MEEDOEN AAN DE COLLECTES

U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: [Bijdragen aan de collecte](#) Als u **APPOSTEL** installeert op uw smartphone of tablet kunt u via deze app bijdragen. Handleiding: [installatie appostel](#)
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te gaan zitten.