



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 24 september 2023

Vredeszondag en bediening van de Heilige Doop

De kerkenraad groet u allen...

voorganger: ds. Henco van Capelleveen

organist/pianist: Ina Terpstra

lector: Hans Kiesewetter

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor **Algemeen diaconaal werk**.

Bij diaconaat gaat het om het helpen van mensen die door ziekte of handicap in een isolement geraakt zijn; die gevangen zijn in armoede of schulden, die in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand op moeten houden; die dak- of thuisloos zijn. Geen aandacht of hulp omdat de ander zo aardig is of omdat wij voor hem of haar sympathieke gevoelens hebben, maar liefde ook als dit niet het geval is. Dat vraagt bereidheid om telkens weer gevoelsmatige drempels te overwinnen.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel:

Algemeen kerkenwerk.

UIT DE GEMEENTE

Vandaag wordt Logan van Dijk gedoopt. Logan is geboren op 21 november 2022. Zijn ouders, Quirinius Hollander en Nikie van Dijk, feliciteren we van harte met de doop van hun zoon.

- Mevr. Sylvia Dijkstra is afgelopen vrijdag geopereerd aan de complicatie van de breuk die zij afgelopen winter heeft opgelopen. Als alles goed is gaan, is ze dezelfde dag weer naar huis teruggekeerd. Wij hopen met haar dat deze operatie haar helpt de mobiliteit terug te vinden.

- Dhr. Jan Geluk verblijft in zorgcentrum Westerhout voor een periode van revalidatie. Adres: Zorgcirkel Westerhout, van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar.

Wilt u bij ziek en zeer thuis of bij een ziekenhuisopname uw wijkteam of predikant op de hoogte stellen?

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

UITLEG LITURGISCHE SCHIKKING VREDESWEEK

De vorm van de schikking is een Lemniscaat.



- drukt eindeloze beweging uit, er is geen begin en geen einde; eeuwigheid.
- brengt het één in verbondenheid met het ander.
- laat verschillen zien die in balans zijn met elkaar.

Symboliek:

Kleur

In de schikking is de Lemniscaat uitgewerkt met witte en met gekleurde bloemen.

De witte bloemen dragen de kleur van de vrede, de bloemen 'rijgen' zich door de andere kleuren heen als een oneindig koord.

Werken aan vrede betekent werken aan een continue stroom van aandacht voor de verschillen in cultuur en religie die er tussen mensen bestaan.

De gekleurde bloemen vertegenwoordigen die verschillende culturen en religies.

Verbinding in harmonie

Werken aan de eeuwigheid – zoekend en tastend – verbinding maken met God en met elkaar, is proberen een respectvolle balans en harmonie te vinden.

In het midden van de Lemniscaat kruisen de lijnen elkaar.

De zonnebloem staat juist op die plaats omdat de bloem symbool is van licht en energie.

De bloem met zijn vele zaden laat ook de cyclus van het leven zien.

Samen · Vieren · Ontmoeten

Vandaag zien we het begin van die cyclus bij Logan van Dijk die de Heilige doop mag ontvangen.

We zingen in lied 782:

*Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt
En dat zich in de wereltijd nog niet verveelt;
En ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk
Die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.*

*De mensen willen macht en eer en voeren strijd
en vroeg of laat ontdekken zij: 't is ijdelheid;
maar ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk;*

Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan
en sluit u, grote mensen, dankbaar bij hen aan;
want ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk;

Laten we bidden dat de cyclus van het leven van Logan in vrede mag verlopen.

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN

- Om de dienst online te volgen, klikt u op: [Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk](#)
- Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl
- De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk of klikken op: [liturgie van deze zondag](#)
- U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>> QRcode te scannen.



MEEDOEN AAN DE COLLECTES

U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: [Bijdragen aan de collecte](#) Als u **APPOSTEL** installeert op uw smartphone of tablet kunt u via deze app bijdragen. Handleiding: [installatie appostel](#)
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

AGENDA

Vrijdag **29 september** vieren we een **gezamenlijke maaltijd** in De Brink. U bent allen van harte uitgenodigd. De maaltijd begint om 18.00 uur. De Brink is open om 17.30 uur, we gaan er weer gezellige avond van maken. De inschrijflijst ligt vandaag in de foyer.

Vriendelijke groet,
de kookgroep

Zondag 1 oktober

gaat ds. Henco van Capelleveen voor in een dienst waarin we de Keniagroep uitzwaaien en het Jambokoor ons onthaalt op Afrikaanse liederen.

Tevens legt Thomas Bangurambona een getuigenis af, iets wat in zijn thuisland Burundi de gewoonte is als je je bij een kerk aansluit. Hij legt zijn getuigenis af in het Engels; deze zal simultaan vertaald worden.

‘Last but not least’ bedanken we volgende week Peter Mol voor zijn werk als kerkrentmeester.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te gaan zitten.