



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 2 juni 2024

Ankerdienst: De handen uit de mouwen!

Orde van Dienst



Voorganger: Baukje Jansen
Organist/pianist: Henk Jan Jansen
M.m.v.: Werkgroep Ankerdiensten
Muzikale bijdrage: Sanne en Frouke

Samen • Vieren • Ontmoeten

OP DE DREMPEL

Welkom en mededelingen

We gaan staan en worden stil

Bemoediging

ovd. Onze hulp is in de Naam van de HEER

gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Drempelgebed

Aanvangslied: NLB 971 Zing een nieuw lied voor God de Here

AANROEPING

Groet

vg. De HEER zij met u

gem. VREDE ZIJ MET U

Introductie thema: De handen uit de mouwen

RONDONOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel

Bijbellezing: verhaal op basis van Matheus 25: vers 14 -30

Aandacht voor de kinderen

Luisteren: Talentenlied door juf Lucienne

<https://www.youtube.com/watch?v=7AwOhjR-aLQ>

Thema deel 1

Lied: NLB 970 Vlammen zijn er vele

Thema deel 2

Project Tanzania

Luisteren: People help the people

Vertaling:

God weet wat er wordt verborgen in de zwakke en dronken harten.

Ik denk dat je de meisjes kust en ze doet huilen.

Die grimmige koninginnen van tegenspoed.

God weet wat er wordt verborgen in die zwakke en diepliggende ogen.

Een vurige menigte van stomme engelen, die liefde geven en niets terug krijgen.

De mensen helpen de mensen.

En als je heimwee hebt, geef me dan je hand en ik zal hem vasthouden

Mensen helpen mensen, niets zal je neerhalen

Oh en als ik hersenen had, oh en als ik hersenen had.

Ik zou zo koud zijn als een steen en zo rijk als een dwaas.

Dat wendde al die goede harten af

God weet wat er wordt verborgen in de wereld van weinig belang.

Achter de tranen, in de leugens.

Een duizend langzaam stervende zonsondergangen.

God weet wat zich in deze zwakke en dronken harten verbergt.

Ik denk dat de eenzaamheid komt aankloppen.

Niemand hoeft alleen te zijn, Oh red me.

De mensen helpen de mensen.
En als je heimwee hebt, geef me je hand en ik zal hem vasthouden
De mensen helpen de mensen, niets zal je neerhalen
Oh en als ik hersenen had, oh en als ik hersenen had.
Ik zou zo koud zijn als een steen en zo rijk als een dwaas.
Dat wendde al die goede harten af

Project Hoop voor Albanië

Luisteren: A million dreams (uit: The Greatest Showman)

Vertaling:

Ik sluit mijn ogen en ik zie
Een wereld die op me wacht die ik de mijne noem
Door het donker, door de deur
Door waar niemand eerder is geweest
Maar het voelt als thuis
Ze kunnen zeggen, ze kunnen zeggen dat het allemaal gek klinkt
Ze kunnen zeggen, ze kunnen zeggen dat ik mijn verstand heb
verloren
Het kan me niet schelen, het kan me niet schelen, als ze me gek
noemen
We kunnen leven in een wereld die wij ontwerpen

Want elke nacht als ik in bed lig
Vullen de helderste kleuren mijn hoofd
Een miljoen dromen houden me wakker
Ik denk aan wat de wereld zou kunnen zijn
Een visioen van die ene die ik zie
Een miljoen dromen is alles wat nodig is
Oh, een miljoen dromen voor de wereld die we gaan maken

Er is een huis dat we kunnen bouwen
Elke kamer binnen is gevuld met dingen van ver weg
Speciale dingen die ik verzamel
Allemaal om je te laten glimlachen op een regenachtige dag
Ze kunnen zeggen, ze kunnen zeggen dat het allemaal gek klinkt
Ze kunnen zeggen, ze kunnen zeggen dat we ons verstand hebben
verloren
Zie je, het kan me niet schelen, het kan me niet schelen als ze ons gek
noemen
Vlucht naar een wereld die wij ontwerpen

Want elke nacht als ik in bed lig
Vullen de helderste kleuren mijn hoofd
Een miljoen dromen houden me wakker
Ik denk aan wat de wereld zou kunnen zijn
Een visioen van die ene die ik zie
Een miljoen dromen is alles wat nodig is
Oh, een miljoen dromen voor de wereld die we gaan maken

Hoe groot, hoe klein ook
Laat me er deel van uitmaken
Deel je dromen met mij
We kunnen gelijk hebben, we kunnen ongelijk hebben
Maar ik wil je meenemen naar de wereld die ik zie
Voor de wereld sluiten we onze ogen om te zien
We sluiten onze ogen om te zien

Want elke nacht als ik in bed lig
Vullen de helderste kleuren mijn hoofd
Een miljoen dromen houden me wakker
Ik denk aan wat de wereld zou kunnen zijn
Een visioen van die ene die ik zie
Een miljoen dromen is alles wat nodig is
Oh, een miljoen dromen voor de wereld die wij gaan maken

Voor de wereld die wij gaan maken

GAVEN EN GEBEDEN

Collectes

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Slotlied: Handen heb je om te geven

Uitdaging

wegzending en zegen (een keer Amen).

Na de dienst ben jij/bent u van harte uitgenodigd om limonade, thee
of koffie te komen drinken

en ...

de [fancy fair](#) te bezoeken!
