



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 30 juni 2024

Voorganger: Mirjam Rigterink
Organist/pianist: Ina Terpstra
Lector: Henny van Minnen

OP DE DREMPEL

welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst en de kaars van de jongerendienst worden aangestoken

we gaan staan en worden stil

bemoediging

ovd. Onze hulp is in de Naam van de HEER
gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ovd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Drempelgebed

V: Voor uw Geest, o God, blijven wij vaak koud en onverschillig.

Uw stem dreigt steeds weer verloren te gaan
door alles wat ons hoofd en hart vervult.

G: BESCHIJN ONS MET UW LICHT, O GOD,
EN RICHT ONZE VOETEN OP DE WEG VAN VREDE.
AMEN.

aanvangslied: Zomaar een dak, Liedboek 276: 1, 2

AANROEPING

groet

vg. De HEER zij met u

gem. VREDE ZIJ MET U

gebed om ontferming met aansluitend lied: **301K**

Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

glorialied: Wij komen hier ter ere van uw naam, Liedboek 274

RONDON HET WOORD

aandacht voor de kinderen

we zingen het lied: Wij gaan voor even uit elkaar

de kinderen gaan naar de kindernevendienst

als er geen kinderen in de kerk zijn, zingen we: Licht van Pasen

Inleiding op het thema

lied: Er is geen trots in mij (Liedboek 131, alle coupletten)

1e Schriftlezing: Deuteronomium 7:6-9 (vertaling: Oosterhuis/Van Heusden)

Lied: Van ver, van oudsher aangereikt (Liedboek 326: 1, 2 en 3)

Tweede voorlezing: Uit psalm 8, vrij (Oosterhuis)

Lied: Van ver, van oudsher aangereikt (Liedboek 326: 4, 5 en 6)

verkondiging

meditatieve muziek

lied: Jij geeft me vleugels, Liedboek 930

GAVEN EN GEBEDEN

collectes

de kinderen komen terug

kinderlied: AWN II: 1Wanneer ik naar uw hemel kijk

dankgebed en voorbeden

stil gebed

Onze Vader

slotlied: De wijze woorden en het groot vertoon, Liedboek 1001

wegzending en zegen (een keer Amen).