



Ontmoetingskerk

De Brink

STARTZONDAG 15 september 2024

Ankerdienst: Als Nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk

voorganger: Baukje Jansen

organist/pianist: mw. Ina Terpstra

M.m.v.: Werkgroep Ankerdiensten

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is voor **Werelddiaconaat, Colombia – Seksueel misbruik van kinderen in Colombia stoppen.**

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. De organisatie werkt vooral in de stad Riohacha, en in de toeristische kustplaats Cartagena aan de Caraïbische kust. 's Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis. Met de steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van (seksuele) uitbuiting, beschermen en begeleiden.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel **Verduurzaming Kerk.**

UIT DE GEMEENTE

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

Samen · Vieren · Ontmoeten

Nu we als gemeente vacant zijn, is het extra belangrijk dat we met elkaar in verbinding blijven. Als u ernstig ziek bent, voor een opname naar het ziekenhuis moet of u weet dit van iemand anders uit de gemeente, licht dan uw wijkteam in (zie gele adressenlijst). Daarnaast kunt u vragen om plaatsing van een berichtje in de Zondagsbrief, door een mail te sturen naar de redactie: drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl

UITLEG LITURGISCHE SCHIKKING, ALS NIEUW!

Op Startzondag sluiten we aan bij het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk, 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. In de gelijkenis van de werkers in de wijngaard (Matteüs 20:1-16) proeven we iets van de vreemdheid én van het bevrijdende van het Koninkrijk. De cirkel staat voor de klok. In de cirkel zijn blokken gelegd als wijzers. In het verhaal worden 5 tijdstippen genoemd die op de klok hun plek krijgen, die tijden zie je terug in de wijzers. Het 6e uur, het 9e uur, het 12e uur, het 15e uur en het 17e uur.

De blokken op het 6e uur, staan voor de eerste werkers. Bij elke wijzer later op de klok liggen minder blokken. De blokken staan voor de hoeveelheid werk die de arbeiders verrichtten.

Op elke wijzer staan vaasjes met bloemen dit zijn er op elke wijzer even veel. Dat laat zien dat de beloning voor elke arbeider gelijk is. Hoe laat je ook bent begonnen, hoeveel je ook hebt gedaan dat maakt voor God geen verschil.

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN

- Om de dienst online te volgen, klikt u op: [Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk](#)
- Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl
- De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk of klikken op: [liturgie van deze zondag](#)
- U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>> QRcode te scannen.



MEEDOEN AAN DE COLLECTES

U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: [Bijdragen aan de collecte](#) Als u **APPOSTEL** installeert op uw smartphone of tablet kunt u via deze app bijdragen. Handleiding: [installatie appostel](#)

De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

VOOR DE MENSEN DIE THUIS MEEKIJKEN EN MEELUISTEREN:

Zoals vorige week al aangekondigd is, is het een vrij korte, algemene ankerdienst vandaag, waarna we uiteengaan in diverse groepen. U bent vrij om nog te blijven kijken en luisteren naar één van de activiteiten: het zingen in de kerk, maar mocht u liever wat verdieping zoeken dan hebben we een aantal Bijbelteksten voor u opgezocht om nu of op een ander moment door te lezen.

In deze teksten gaat het over een nieuwe start of leven in het Koninkrijk van God. Dit vanwege het jaarthema van de PKN "Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk".

De eerste tekst is uit **Mattheus 20: 1-16**.

Dit verhaal laat ons iets proeven van hoe het is om te leven als werkers in Gods wijngaard. Jezus' woorden roepen ons op om hier en nu open te staan voor de bevrijdende dynamiek van Gods koninkrijk. Het is een uitdaging om ons niet te laten bepalen door onze regels van 'voor wat hoort wat', maar door het goede dat God wil geven, aan jou én aan de ander.

En dan nog een rijtje interessante teksten over een nieuw begin:

Genesis 12: 1-4 en eventueel verder over een nieuwe start voor Abraham.

Exodus 3: 1-10 en eventueel verder over de roeping van Mozes

Jesaja 43: 18-19 de aanmoediging van God om niet naar het verleden te kijken, maar naar het nieuwe.

Na deze teksten dagen we u uit om ook eens naar dat nieuwe te kijken.

Hoe ziet dat er voor u uit? Op naar een nieuwe dag, een nieuwe week en een nieuw kerkelijk jaar...

Vanuit de werkgroep ankerdiensten wensen we u thuis een fijne dag toe!

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te gaan zitten.