



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 9 februari 2025

6^e zondag van Epifanie

Voorganger: Ds. N. J. van Rijswijk uit Bovenkarspel

Organist/pianist: Diny Kotterer

Lector: Hans Kieseewetter

OP DE DREMPEL

welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst wordt aangestoken.

we gaan staan en worden stil

Bemoediging (door dienstdoende predikant)

voorg. Onze hulp is in de Naam van de HEER

gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

voorg. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Drempelgebed (door dienstdoende predikant)

aanvangslied: **283 vers 1 t/m 5**

AANROEPING

groet

voorg. De HEER zij met u

gem. VREDE ZIJ MET U

gebed om ontferming met aansluitend lied: **301K**

Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

glorialied: **Psalm 138 vers 1, 2, 3**

RANDOM HET WOORD

aandacht voor de kinderen,

we zingen het lied: **Wij gaan voor even uit elkaar** (beamer)

de kinderen gaan naar de Kindernevendienst

als er geen kinderen zijn, zingen we: **Licht van Pasen** (beamer)

gebed bij de opening van de Bijbel

1e Schriftlezing: Jesaja 6 : 1 – 8

2e Schriftlezing: Lucas 5 : 1 – 11

lied: 531 vers 1 t/m 3

meditatieve muziek

lied: 912 vers 1 t/m 6 in wisselzang mannen/vrouwen/allen

GAVEN EN GEBEDEN

collectes

de kinderen komen terug

dankgebed en voorbeden
stil gebed
Onze Vader

slotlied: **369 B Onze Vader in de hemel**

wegzending en zegen (een keer Amen).