



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 3 november 2024

Gedachtenisdienst met als thema: 'Maar niet uit het hart'

Orde van Dienst



Organist/pianist:

mw. Ina Terpstra

M.m.v.:

de Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens

Voorgangers:

Pastor Aly Vader-Terpstra en

mw. Nel Huibers-Kouwen

Samen • Vieren • Ontmoeten

Overleden gemeenteleden 2023-2024

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Alida Maria Visser-Krenz | *14 december 1935 | †29 oktober 2023 |
| Jan Ekhart | *26 november 1941 | †8 november 2023 |
| Hendrik (Henk) Hoogeveen | *1 juli 1953 | †24 november 2023 |
| Dirk (Dick) Leegwater | *13 juni 1939 | †4 december 2023 |
| Jan Havik | *15 mei 1935 | †6 december 2023 |
| Adriaan Cornelis (Aat) van Strien | *28 november 1926 | †24 december 2023 |
| Wilhelmina Margaretha van Veen-Bijtjes | *2 juni 1924 | †29 december 2023 |
| Dingeman (Dico) Noordermeer | *4 oktober 1947 | †1 januari 2024 |
| Cornelis Adriaan (Cor) Sturm | *5 augustus 1940 | †2 januari 2024 |
| Gijsbert Cornelis van Weelden | *29 augustus 1947 | †10 januari 2024 |
| Barend (Bart) Seelemeijer | *4 januari 1947 | †3 februari 2024 |
| Dorothea (Thea) Ensing-Piersma | *23 mei 1932 | †14 februari 2024 |
| Jannetta (Netty) Broekhuijsen- Fijnvandraat | *19 juli 1932 | †24 februari 2024 |
| Gerda Hendrika (Gerda) Meijer-Bethlehem | *21 februari 1938 | †28 februari 2024 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Adriana (Adri) Rutten-de Waal | *2mei 1950 | †27 maart 2024 |
| Beletje Elisabeth Bruijn-Buurs | *15 juli 1935 | †30 maart 2024 |
| Aaltje (Attie) ter Haar | *3 november 1935 | †2 april 2024 |
| Cornelia Cosina (Corrie) de Visser-van der Sluijs | *17 juli 1932 | †8 april 2024 |
| Antje Kooijman- van Oeveren | *14 januari 1933 | †2 mei 2024 |
| Adrianus Maria van Hoesel | *27 december 1936 | †15 mei 2024 |
| Nel Pols-Bakker | *13 januari 1932 | †12 juni 2024 |
| Tjitse Offinga | *2 september 1935 | †29 juni 2024 |
| Hendrik Douma | *25 april 1933 | †3 juli 2024 |
| Douwe van de Wetering | *7 januari 1939 | †5 juli 2024 |
| Margaretha Jannie (Greet) Blonk | *18 februari 1941 | †7 juli 2024 |
| Marijke Roodbergen-Jelles | *30 januari 1952 | †9 augustus 2024 |
| lenskje de Boer-Graanstra | *14 april 1928 | †22 augustus 2024 |
| Christina Henriette Augusta (Tineke) Demmers-Spruijt | * 8 mei 1943 | †24 augustus 2024 |

OPENEN

Welkom en mededelingen

Het lichtje van de kindernevendienst wordt aangestoken.

Een moment van stilte (staand)

Bemoediging

Openingslied NLB 601: 1, 2 en 3 Licht dat ons aanstoot in de morgen

Kyriëgebed met acclamatie 301^e, op aanwijzing van de cantor

Glorialied 158b Een schoot van ontferming

Cantorij: Lied van de gestorvenen - tekst Ida Gerhardt

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.
Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan –
Zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

(BIJBEL)VERHALEN

Waar het over gaat

Het verhaal van de eekhoorn en de mier.

Lied: ‘We gaan voor even uit elkaar’ of ‘Licht van Pasen’ – zie de beeldschermen.

De kinderen gaan naar de nevendienst

Gebed bij het openen van de Bijbel

Lezing 1^e testament: Psalm 103 uit ‘150 Psalmen vrij’- H. Oosterhuis

Lied: Soms is er in de wolken iets van God
(melodie NLB 116: God heb ik lief want die getrouwe Heer)

Lezing 2^e testament: Matteüs 22: 34-40

Lied: NLB 791 Liefde, eenmaal uitgesproken – in beurtzang

Overweging

Lied: NLB 858 Vernieuw in ons, o God: **1 en 2 cantorij** – 3 en 4 allen

DIENST VAN HET GEDENKEN

Inleiding

- 1^e kaars: we ontsteken een licht aan de Paaskaars en gedenken allen die ons zijn voorgegaan
- **Zingen** Taizélied: God, u bent liefde, bron van het leven **1^e regel cantorij, 2^e regel allen**
- 2^e kaars: We gedenken de dit jaar overleden gemeenteleden, we noemen hun naam en zetten hen in het licht door voor hen allen een kaars aan te steken. Na een aantal namen zingen we het lied ‘God u bent liefde’.

- **Zingen**, na een aantal namen:
cantorij: God, u bent liefde,
allen: bron van het leven
- 3^e kaars: we gedenken allen die in deze wereld naamloos ten onder zijn gegaan door oorlog, honger en geweld
- **Zingen:**
cantorij: God, u bent liefde,
allen: bron van het leven
- 4^e kaars: we gedenken alle kinderen die in deze wereld te vroeg gestorven zijn
- **Zingen:**
cantorij: God, u bent liefde,
allen: bron van het leven

Cantorij: NLB 733 Vrienden die zijn overleden

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collectes en orgelspel

Tijdens de collecte komen de kinderen, hun leiding en oppas terug in de kerk

ZENDING

Zending en zegen (een keer gezongen Amen)

Slotlied NLB 513: 1, 2, 3 en 4 God heeft het eerste woord

We nodigen u van harte uit om elkaar in De Brink te ontmoeten.

Jou missend Marinus van den Berg

Jou missend gedenk ik jou.
Jou missend vier ik je naam
op deze gedenkdag.

Jou missend noem ik je naam.
Jou noemen geeft mij lucht.

Jou gedenkend dank ik je
om wie je was om wie je nog bent.

Jou dankend, jou gedenkend,
jou vierend, jou missend,
zoek ik mijn weg verder.